



## Kirsten (Kitte) og Pouls guldbryllup d.16/9-2017



**Mel:** *Nu går våren gennem Nyhavn*

1. Så' vi samlet og skal fejre  
Poul og Kittes kærlighed  
Dannebrog, det også vejrer  
Ikke med besværlighed  
"Indelukket" danner rammen  
Om den fest vi har i dag  
Der er nok til mav' og gane  
Så er det jo ingen sag.
  2. Poul han fandt sin egen Kitte  
I den kiosk hvor hun jo stod  
Han da hende måtte hitte  
Selvom det så kræved' mod  
Mange ture gik til handlen  
Førend hun til ham så sagd'  
Du mit hjerte nu har stjålet  
Og hans slog et ekstra slag.
  3. Kærligheden skulle hylde  
"Valash" blev det gode valg  
Med en kasse maven fyldes  
De den delte på udsalg  
Begge knoklede for føden  
Pengene de var lidt få  
Børnepasning, - der var mange  
Med Pouls EI det kunne gå.
  4. Mangled' plads til deres skatte  
Mange planer havde de  
Et nyt hus de sammensatte  
Det blev et de kunne li'  
Ofte huset blev forandret
  - Poul kom hjem og var lidt sær  
Nye farver, ommøblering  
Han sagd': "bor jeg stadig her?"
- SKÅL
5. Campinglivet fylder meget  
Tjele først, - nu fast i Ry  
Båd, det har de også ejet  
Benca, - sener' hen POKI  
Sammen nyder de hinanden  
Uanset hvorhen det går  
Vi dog alle som familie  
Altid tæt og sammen står.
  6. Da vi alle bor i Låsby  
Så er Ry jo meget tæt  
Vi behøver ik' et stort fly  
For besøg det er så let  
Børnene på pladsen render  
En hel dag, den hurtigt går  
Alle mand til kaf' og kage  
I så sener' hen jo får.
  7. Denne sang får nu en ende  
For vores bryllupspar med guld  
Håber sangen minder tænde  
At den slog jer helt omkuld  
Alle rejser sig fra stolen  
Hæver glasset højt mod nord  
Stort tillykke, I skal hylde  
Skål for (bedste)far og mor.

Fra Jacob & Stine  
Henrik & Lone + Signe & Oscar